



## אלוהים שומר על ילדי הגן

כאמא לשלושה, אני יכולה לומר בכנות שעברו בידי לא מעט מדריכי הורות, את חלקם שמתו אחרי עיון ראשוני במדף של "ספרו לי משהו שאני לא יודעת", ומאחרים הפנמתי כמה עצות טובות שעזרו באמת. הספר "אלוהים בגובה העיניים" תפס אותי קודם כל בגלל השם (מה לאלוהים ולמדריך פרקטי להורה המודרני?). בהמשך, בגלל דברי הפתיחה של המחבר, שהתפקיד שלנו כהורים קל הרבה יותר ממה שאנו חושבים, ושהוא הולך ונעשה קשה ככל שאנו עדים פחות למוצר המושלם שברא אלוהים ורואים פחות את המוטיבציה הפנימית הטבועה בילד שלנו וחשים צורך עז לחנך ולעצב אותו, בעוד שהחומר הגולמי תמיד שלם ובריא יותר. ובסוף, בגלל שהוא הצליח לבטא בבהירות ובפשטות את התחושות המובילות אותי בכל הנוגע לגידול ילדי.

נכון, גם הוא מדבר על ההורות המודרנית שנטשה את הגישה החינוכית הכוחנית הישנה ושאינו לה עדיין את הכלים להתמודד עם ההורות החדשה הרגישה יותר לצורכי הילדים (מישהו אמר כבר איבוד הסמכות ההורית?), אבל הוא גם מציג אלטרנטיבה ברורה הנשענת על תפיסתו הפילוסופית של המחבר ומדגים אותה באמצעות אינספור דוגמאות, מה ואיך לומר לילדים בכל מיני סיטואציות מחיי היומיום.

דני גיל, מחבר הספר, אבא לשניים ובעל תואר ראשון בפסיכולוגיה, נוגע כמעט בכל תחום ביחסי הורה-ילד:

כעסים, מאבקים, עונשים, אוטונומיה, תקשורת, יחסי אחים, מערכת החינוך ועוד. הוא מראה בין היתר איך לשחרר את הילד לגדול, מדוע במקרים רבים ההתערבות שלנו מעכבת ולא מקדמת, ולמה הוא חושב שאנחנו לא מוכנים לסמוך על נפלאות הבריאה של אלוהים ומנסים ללמד, לחנך ולעצב את הילדים מחדש.

**בשורה התחתונה:** גיל טוען כי הורים סמכותיים לא צריכים להיות קשוחים ולא רכים אלא ברורים, וככל שנדע לבנות מערכת יחסים שמושגתת על אמון וכבוד הדדי, ההשפעה שלנו על הילד תהיה חזקה ולא ניאלץ לגייס אמצעים של כוח והרתעה. הספר הזה מספק, יותר מכל, הרבה חומר למחשבה - גם אם לא תסכימו עם הדרך המובאת בו 1/ או אם לא תתחברו לפילוסופיה שעומדת מאחוריה - וכלים פרקטיים להתמודדות עם הילדים.

**אלוהים בגובה העיניים - מדריך פרקטי להורה המודרני - מאת דני גיל, הוצאת חממה ספרותית, להשיג ברשת סטימצקי ובאתר האינטרנט סופרדידי**